

05 Discipline, zoek het niet in jezelf.

Inleider: Prof. dr. Marli Huijer (Rotterdam/Den Haag)

We worden vaak aangespoord om zelf discipline op te brengen, bijvoorbeeld om gezond te leven. Maar dat lukt eigenlijk alleen hen die dat van jongs af aan meekrijgen. Het is effectiever om discipline uit te besteden aan je omgeving: aan mensen of apparaten. Beter een afspraak met vrienden in de sportschool, dan in je eentje schuldgevoel over de wegroestende crosstrainer. In haar lezing gebruikt Marli Huijer het gedachtegoed van Hannah Arendt om het disciplinebegrip van Michel Foucault ter discussie te stellen.

Literatuur:

Marli Huijer, *Discipline. Overleven in overvloed*. Boom, 2013.

Michel Foucault, *Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis*. Historische uitgeverij, 2010 (6^e druk).

Hannah Arendt, *De menselijke conditie*. Boom 2015 (herziene uitgave).

Marli Huijer is bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit en lector Filosofie aan De Haagse Hogeschool. Ze werd opgeleid tot huisarts en filosoof en was coördinator van de Junkiebond. Ze promoveerde in de filosofie en was eerder hoogleraar Gender en Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe mensen tot ordeningen komen. Hoe ordenen we de tijd? Hoe richten technieken en apparaten de publieke ruimte in? Hoe disciplineren we onszelf en elkaar tot gedrag dat het mogelijk maakt om vreedzaam samen te leven? Daarbij heeft zij speciale aandacht voor de ordenende werking van biomedische, informatie- en communicatietechnologieën. In februari 2015 werd ze benoemd tot Denker des vaderlands.

Aantal avonden	1
Plaats	Atrium, van Wassenhovestraat 26, 5613 LL Eindhoven
Tijd	20.00- 22.00 uur
Datum	5 januari 2016
Kosten	€ 7,50